



# JEUGD

Kwartaalmagazine van de CGJO  
over kerkelijk jeugdwerk en geloofsopvoeding

## In de kerk

"We werken echt  
aan het front."

## In de praktijk

Waarom wel een Oekraïner  
en geen Nederlander?

## Dominik in Duitsland



"Ik dacht dat zending  
niets voor mij zou zijn."

## Jan Wolsheimer

"Neem je vouwfiets  
op en wandel."

**BelieviD**

heet vanaf nu:

**JEUGD**

*Thema:* **Een goede buur:**  
**Missionair zijn en jongeren?**



**Interview André Meulmeester**  
Een goede buur

4

**To Read**  
Samen jong

7

**Even voorstellen**  
Anita Harink

8

**Bijbelstudie materiaal**  
Voor jongeren: BelieVID

9

**Jon Wolsheimer**  
“Ik werd verrast door wat God  
al lang aan het doen is”

10

**Jutta Hermann**  
“Waarom wel een Oekraïner  
en geen Nederlander?”

12

**Movie Monitor**  
Beautifully Broken

15

**Peter en Marcel**  
De poster Veenendaal

16

**CGJO Podcasts**  
Samen jong

19

**Dominik in Duitsland**  
“Ik dacht dat zending niets  
voor mij zou zijn”

20

**CGJO Nieuws**  
Even voorstellen!

23

**Concrete ideeën**  
Uit dit nummer

24

## AFGEZAAGD

Misschien was dat wel wat je dacht toen je het thema van dit nummer zag. En eerlijk is eerlijk: mij becroop het gevoel wel een beetje toen we de kernwaarden van het voor de zomer verschenen boek 'Samen Jong' onder ogen kregen. Zijn dit de dingen waaraan een gemeente kan gaan werken om kerk te zijn met alle generaties?

En toch knaagde er iets. Want wat zit er achter die kernwaarden? Het klinkt misschien afgezaagd, maar we zijn op zoek gegaan. In Almere, Amersfoort, Veenendaal en meer plekken in Nederland. We hebben er podcasts over gemaakt met de auteurs van het boek en gaan dit seizoen de thema's van ons gloednieuw gerestylede magazine kiezen uit de 6 kernwaarden. En om goed te beginnen starten we met 'beste buur'. Hoe kun je missionair bewustzijn vergroten in een leeftijdsgroep die nog veel met zichzelf bezig is? En wat kun je daar als gemeente mee?

Uiteindelijk moesten we concluderen dat 'beste buur zijn' niet begint in deze of andere plaatsnamen. *De beste buur zit in je hart.* En dat is soms pijnlijk. Dat betekent dat er soms dingen anders gaan als je zou willen, bijvoorbeeld als het belang van een ander even belangrijker is dan de jouwe. Als je een ander iets moet of wil gunnen. Maar we leerden ook: je krijgt er veel voor terug! "Delen is wederzijds" vertelt Jutta Hermann op pagina 12 me. En zo is het. Een goede buur zijn is balans zoeken. Tussen jezelf en de ander. Tussen jouw tijd en die van een ander. Tussen plezier en pijn. Soms groei je, en soms moet ook de beste buur in zijn denken worden afgezaagd...

Veel leesplezier!

Jenne Minnema  
Jeugdwerkadviseur





---

André Meulmeester is voorganger in Almere en zet zich in voor jeugdwerk in zijn kerk.

# EEN GOEDE BUUR

Christelijke gemeente “De Wegwijzer” is een jonge dynamische en eigentijdse Christelijke kerk met een grote verscheidenheid aan culturen en denominaties. De manier hoe ze hun jongerenwerk hebben vormgegeven is gericht op het bereiken en dienen van de stad Almere. Jeugdwerkadviseur Arjen Uil gaat in gesprek met André Meulmeester (één van de voorgangers van de gemeente) over het jeugdwerk.

## Is het een bewuste keus geweest om het jongerenwerk te richten op het bereiken van de stad?

“Ja, wij omarmen in ons denken een bottom-up beweging. Niet; onze gemeente gaat jongerenwerk doen, maar; een aantal mensen gaan kinderwerk of jongerenwerk doen in een wijk en er ontstaat een club. Vervolgens is de vraag: hoe verbind je die met de kerk. Maar het gaat uit van de doelgroep buiten.

In de missionaire visie van de wegwijzer gebruiken we de metafoor van de bushalte. We sluiten daarmee aan bij de visie van het openbaar vervoer in Almere: elke inwoner van Almere moet binnen vijf minuten vanaf de voordeur bij een bushalte kunnen zijn. Wij maakte hiervan: elke inwoner van Almere moet binnen tien minuten van de voordeur de dichtstbijzijnde gemeenschap van Gods liefde kunnen vinden. Dat betekent dat de bewoners niet naar één centrale plek komen maar dat we hen ontmoeten daar waar ze zijn. Een bushalte heeft een bankje om uit te rusten, ook een prullenbak waar je je rotzooi kwijt kan, vaak hangt er nog een poster met een uitnodiging waar je verder naartoe kan. Het is beschut, maar ook open. Een bushalte is een hele mooie metafoor voor een plek waar je jongeren kan verwelkomen. We raken ook wel jongeren kwijt.”

## Wat bedoel je met kwijtraken?

“We werken echt aan het front. Met het ruige spul. De straatjochies. We zien dat jongeren terugvallen in verslavingsproblematiek en isolement. De jongerencultuur wordt hier ook deels bepaald door instabiele thuissituaties. Hierdoor verhuizen jongeren nog wel eens. We proberen contact te houden, maar dat lukt niet altijd. Daar moeten we ook realistisch zijn.

Dat we aan het front werken maakt ook dat we tot licht kunnen zijn. Jongeren die bijvoorbeeld in het jongerencentrum komen, komen eigenlijk om een stukje huiselijke warmte te ervaren. Tegelijkertijd zien ze dat de jongerenwerker christen is. Ook zien ze dat mattsies van de straat er ook mee bezig zijn. Onderling gaan ze met elkaar in gesprek en zo ontstaat er een honger naar God. En dat is toch het werk van Gods Geest. Het is echt ontroerend om te zien hoe het eerste Bijbeltje dat jongeren krijgen stukgelezen wordt.”



**“..We werken echt  
aan het front.  
Met het ruige spul..”**



### Voelen jongeren zich onderdeel van de gemeenschap?

“In het eerste contact op straat voelen de jongeren zich denk ik niet onderdeel van de christelijke gemeente de wegwijzer. Maar vanuit dat straatwerk ontstaan kleine gemeenschappen en deze kleine groepen worden onderdeel van het netwerk van bushaltes en reizen ze verder.

Het is mooi dat één van de andere principes van samen jong, Jezus centraal is. We zijn geen neutrale club. Bij onze activiteiten wordt er gebeden en uit de Bijbel gelezen. We zijn duidelijk over wie we zijn.

Laatst werd er echt vanuit de straatcultuur een meisje gedoopt. Het meisje had haar vrienden van de straat uitgenodigd. Als je deze op straat zou tegen komen zou je er bang van worden. Maar deze jongeren waren diegenen die het getuigenis van het meisje hoorden. Het meisje wilde ook niet in de kerk gedoopt worden, maar bij het strandje, zodat ze nog meer vrienden kon uitnodigen.”

### Wat zou je een gemeente meegeven die wat met ‘een goede buur zijn’ willen doen?

“Ik zou willen zeggen: zijn er misschien één of twee mensen die hart voor jongeren hebben die je kunt vragen om de plekken op te zoeken waar jongeren zijn. Wat kun je doen op het grasveldje waar de jongeren aan het voetballen zijn.

Een partytent kun je daar neerzetten. En ga kijken wat daar bottom-up ontstaat. Ga dat niet van tevoren allemaal uitdenken. Ook niet hoe je het gaat faciliteren. Als je gaat sporten heb je alleen maar een bal nodig. Je hebt er ook niet veel werkers voor nodig. Paul is onze jongerenwerker in Almere stad west. Hij komt twee dagen per week hier naartoe. Paul gaat gewoon naar een grasveld toe met een skatebaan en hij zet een veld uit waar hij sport gaat doen. Hij nodigt de jongeren uit en voordat je het weet is hij met 40 jongeren bezig.

En als je dan denkt dat je een tafel nodig hebt voor limonade, dan is er altijd wel iemand in de gemeente die een tafel wil leveren voor de limonade.

“..Je hebt alleen maar een bal nodig ..”

En deel deze verhalen dan met de plaatselijke gemeente zodat de betrokkenheid vergroot wordt. En dan is natuurlijk de vraag: ben je als kerk open om jongeren van buitenaf te ontvangen? En deze vraag kan je niet omzeilen als er 20 jongeren op de deur staan te kloppen. “



Arjen Uil  
Jeugdwerkadviser



# TO READ

**Samen Jong** is het vervolg op het Amerikaanse onderzoek en boek **Growing Young**. Dit onderzoek naar honderden kerken die bovengemiddeld jongeren aantrekken, onderscheidt zes waarden die kenmerkend zijn voor deze kerken. In de Nederlandse publicatie wordt gekeken naar deze kernwaarden, staan Bijbelse reflecties op die kernwaarden, worden inzichten toegevoegd vanuit Nederlands onderzoek en verhalen gedeeld uit de Nederlandse context.

Je kunt het boek bestellen in onze webshop!

[www.cgjo.nl/winkel](http://www.cgjo.nl/winkel)

**samen  
jong** 



A woman with glasses and a blue sweater is smiling and standing in front of a wall made of glass blocks. She has her right hand raised and is leaning against a dark vertical post. The background is a grid of glass blocks, and the floor is paved with grey tiles.

## EVEN VOORSTELLEN

Hoi, mijn naam is Anita Harink. Voorstellen op papier is best lastig, het is veel leuker om dat in het echt te doen. Wanneer je elkaar spreekt en aankijkt ontstaat er vanzelf een dynamiek doordat je iets vertelt en de ander reageert erop. Zo ontstaan nieuwe en leuke contacten. Ik ben nieuw bij CGJO en dat is de reden van mijn voorstellen.

Vanaf 1 oktober ben ik begonnen als jeugdwerkadviseur en daar heb ik heel veel zin in. Ik hoop mooie en inspirerende trainingen te gaan geven.

En samen met het team te werken aan materialen wat vrijwilligers in de kerken kunnen gebruiken.

Wij hebben vier kinderen. Het is erg leuk om een gezin te hebben met veel verschillende leeftijden. Als het even kan ben ik buiten in de tuin bezig of in het bos om te wandelen.

Wie weet treffen we elkaar, ik kijk ernaar uit.







12+ &  
16+

# BelieviD

BelieviD is gratis online clubprogramma's, van CGJO, voor kerken. We vinden het belangrijk jeugdwerkers te ondersteunen en hen laagdrempelig en toegankelijk materiaal aan te bieden.

De clubprogramma's zijn onderverdeeld in programma's voor 12 – 15 jaar (de 12+) en 16+. In de programma's worden belangrijke thema's in het leven van jongeren verbonden aan verhalen in de Bijbel.

De programma's bieden verschillende onderdelen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leerstijlen van jongeren. Meer informatie over hoe de programma's zijn opgezet en gebruikt kunnen worden, lees je in de handleiding.

Mocht je vragen, tips of ideeën hebben, laat het ons gerust weten!

Benieuwd? Ga naar: [www.believid.nl](http://www.believid.nl)!



# “ IK WERD VAN PREDIKER

“Neem je vouwfiets op en wandel” zei de vriendelijke eigenaar van de oude, maar gezellige ijzerwarenwinkel in de Amsterdamse wijk Transvaal tegen me, wijzend op mijn oude vouwfiets die ik in gevouwen toestand in mijn hand had. Ik lachte terug en vroeg hem of hij wist wat het originele citaat was. Hij schudde ontkennend zijn hoofd. Ik vertelde hem wat het was en vroeg hem of hij wist wie dat ooit heeft gezegd. Er ontspan zich een ontspannen gesprek over Jezus, geloof en mijn zoektocht naar het effect van het evangelie op straat, ver buiten de kerkmuren. De man wreef eens over zijn kin en zei: “Dus als ik het goed begrijp ben je een soort buurtdominee”. Ik knikte verrast en bevestigend. Vanaf die dag was ik de buurtdominee van Amsterdam Transvaal, een oude wijk waar geen kerkelijke presentie is.

## “..Neem je vouwfiets op en wandel ..”

Tijdens de twee jaar dat ik op maandag mijn rol als buurtdominee invulde werd ik verrast door de openheid van de Amsterdamse bevolking. Iemand die vanuit de kerk naar de wijk kwam zonder dubbele agenda om hen bij de kerk in te lijven was aanvankelijk een curiositeit maar al snel werd ik een vertrouwenspersoon van de buurtbewoners die met allerlei levensvragen op mijn spreekuur verschenen. Veel mensen zochten een luisterend oor zonder oordeel en zonder enige moeite kon ik het evangelie delen met de mensen waar ik eerst lang naar had geluisterd. Toen het buurtcentrum waar ik werkte werd gerenoveerd kwam er als vanzelf een einde aan mijn taak in

de wijk, maar wat ik daar leerde bleek erg behulpzaam in mijn verdere ontwikkeling als buurtdominee in mijn eigen wijk in Woerden.

Tijdens de start van de coronapandemie werkte iedereen vanuit huis en vanwege het mooie weer werden de tuinen in mijn straat beter onderhouden dan ooit. Mijn burens vroegen mij wat ik als dominee dacht van de pandemie en spraken hun zorgen en onzekerheid uit. Ik stelde hen voor om tweewekelijks bij elkaar te komen in het wijkcentrum op een steenworp afstand van onze straat om op die manier te zoeken naar antwoorden op de zingevingsvragen die ik meende te horen. Ook hier ontdekte ik een enorme openheid en al snel noemde we onszelf: de NetKerk - net een kerk maar eerst en vooral een netwerk van gewone mensen.

Doordat we zo regelmatig samenkwamen en ik merkte dat er behoefte was aan een leidraad besloot ik een kleine liturgie te maken voor onze bijeenkomst. Het aansteken van een kaars (het licht van Jezus), het uitspreken van het votum en groet (waar erg positief op werd gereageerd), de stilte en vooral de Lectio Divina. Ik preekte niet maar besloot te ontdekken wat heilige teksten met gewone mensen zouden doen zonder uitleg en zonder enige voorkennis. Ik werd verrast door de uitwerking. Een aantal burens kwam na een aantal maanden tot geloof. De teksten en wat de Heilige Geest in hun hart bewerkte hadden voor een honger naar meer gezorgd en na twee jaar mocht ik de eerste buurvrouw dopen in de mooie natuurplas in



# EEN PROCES BEGELEIDER ”

Woerden. Een emotioneel moment.

Een belangrijke kernwaarde van het boek Samen Jong is “beste burens zijn”.

Jonge mensen voelen zich volgens het onderzoek Growing Young (wat de basis is van het boek) thuis in een gemeenschap waarin het evangelie relevant wordt voor het dagelijkse leven van haar leden én haar omgeving. In het onderzoek kwamen drie belangrijke punten naar voren waarin de geloofsgemeenschap relevant kan zijn voor de omgeving:

de houding ten opzichte van de samenleving, omgang met diversiteit, en de inzet voor de samenleving.

Onwillekeurig had ik die elementen toegepast in mijn werk als buurtdominee in Amsterdam en Woerden.

Ik houd ervan om te zien wat het Woord van God uitwerkt op de straten van ons land. Niet ingeblikt een kerkelijke setting - waar ik natuurlijk niets tegen heb - maar zonder kerkelijke context in de samenleving. Ik wilde mensen op een open en eenvoudige manier ontmoeten, zonder voorschrijvend of dicterend te zijn. Open voor hun reacties, visies en meningen. Luisteren, proberen te begrijpen, interpreteren en zien wat God zou doen. Dat is heel bevrijdend voor mij persoonlijk geweest. Volkomen vrij van oordeel mensen ontmoeten en samen luisteren naar de woorden van God. Ik werd van prediker een procesbegeleider.

Het is de tijd om vanuit de kerk de samenleving in te gaan met die prachtige boodschap van God. Je zult echt versteld staan wat God allang aan het doen is in de harten van mensen die Hem (nog) niet kennen. Jij en ik mogen dat proces heel voorzichtig begeleiden, als het liefdevol aanblazen van een klein vuurtje. Dat is geen zwaar werk, maar dient wel zorgvuldig te gebeuren. Juist een goede, liefdevolle buur zijn is een belangrijke stap voor de kerk om aansluiting te vinden met een cultuur die het verhaal van God niet meer kent maar hunkert naar aanvaarding, vrede en heling. Juist jonge mensen vinden dat erg belangrijk.



*Jan Wolsheimer*

*Directeur MissieNederland*



# “JONGEREN ZIJN DE MEEST DANKBARE GASTEN”.

Een goede buur zijn kansoms bijna letterlijk. Met de toename van economische problematiek zoals economisch daklozen, financiële moeilijkheden en de geestelijke problematiek zoals depressies, huwelijksproblematieken en dergelijke is er volop de mogelijkheid ‘een goede buur’ te zijn. Maar hoe doe je dat? Jeugdwerkadviseur Jenne sprak met Jutta Hermann, landelijk opbouw coördinator van ‘De Rustplek’. “Waarom nemen we wel een Oekraïner in huis en geen Nederlander?”

## Wat is jullie drive?

“Iets laten zien van de liefde van God op een praktische en ervaarbare manier. In daden, niet in woorden. Je bezit is je gegeven. We zijn bevoorrecht dat we in huizen wonen waar een kamer over is. Bij De Rustplek hebben we echt geleerd dat delen wederzijds is. Je krijgt van je gasten ook heel veel terug!

De gasten die wij zelf in huis hebben opgevangen hebben onze eigen kinderen bijvoorbeeld ook geleerd dat het

leven wat ze hebben zo slecht nog niet is. Ze leerden relativeren, want ze zagen dat er veel mensen in hun leeftijd zijn waar het veel slechter mee gaat. Ook is het super verrijkend als er mensen uit andere culturen in je huis komen. We hebben een paar jaar geen gast in huis gehad omdat onze

middelste zoon door een moeilijke tijd ging. Toen we na die periode een meisje in huis kregen was het juist onze middelste zoon die zei: mam, je moet niet zo toegeeflijk zijn, hou de regels strak. Hij zag dat ze dat nodig had. Omdat onze zoon in dezelfde uitgaansgelegen heden kwam als zij, werd hij eigenlijk een adviseur die ons hielp om bepaalde dingen van ons gastmeisje te kunnen plaatsen. En zo heeft dát weer een helend effect gehad op de relatie met onze zoon.”

## Wat hebben jullie met jongeren?

“De jongeren die wij plaatsen zijn vanaf 18 tot 30 jaar. Dat is een derde van onze gasten. Het zijn bijna altijd mensen die problemen thuis hebben. Als je 18 bent val je uit heel veel trajecten van hulpverlening. Daar heb je tot je 18e in gezeten en dan houdt het ineens op. Er zijn veel jongeren die niet

meer thuis wonen, maar nog niet afgegleden zijn. Die zijn in principe heel goed plaatsbaar. We hebben ook veel gastgezinnen die zich speciaal op jongeren richten.

Jongeren zijn de meest dankbare gasten die er zijn. We krijgen veel aanvragen van jongeren die wel een dagbesteding hebben zoals school of werk, maar niet naar huis kunnen omdat de thuissituatie onderdeel is van hun probleem. In de meerderheid van de gevallen kunnen ze doordat ze een tijdelijke rustplek hebben door groeien naar bijvoorbeeld een kamertraining. En je overbrugt de tijd zodat de hulpverlening ondertussen dingen kan regelen voor ze. Daardoor verklein je de kans

“.. In daden,  
niet in  
woorden ..”





Jutta Hermann is getrouwd en heeft 3 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen. Ze werkt naast een baan in het onderwijs als landelijk opbouw coördinator voor stichting 'De Rustplek'. Dit is een netwerk van huizen waar gasten die om de een of andere reden tijdelijk niet in een eigen huis kunnen wonen zich welkom mogen voelen en tot rust kunnen komen.

Meer info: [www.derustplek.nl](http://www.derustplek.nl).



dat ze in de tussentijd afglijden. Maar er gebeuren ook andere mooie dingen: zo helpt een jongere ons op dit moment als vrijwilliger met onze website.”

### **Jullie vragen van je gasten dat ze dagbesteding moeten hebben. Waarom is dat?**

“Je moet geen gast hebben die op een dag meer in het huis aanwezig is als het gastgezin zelf. Je ziet vaak dat mensen als ze geen dagbesteding hebben wat lui worden (ik heb de hele dag nog om dit op te ruimen), lang uitslapen en een verstoord dag-nachtritme krijgen. Een normaal ritme is ook voor hen nodig én gezond.”

### **Hoe match je aanvrager en aanbieder?**

“Het begint dat de gast zelf een formulier moet invullen. Dat is al een stap. Je moet echt willen. Een van de vragen in dat formulier is ook de vraag naar een begeleider. Als je vraag gaat over huisvesting en het niet hebben van werk moet die begeleider een professional zijn. Bij jongeren is er ook voorafaan het intakegesprek telefonisch contact tussen die begeleider en De Rustplek en wordt de situatie van de jongere doorgesproken. Daarna komt er een kennismaking met het gastgezin. Als gast en begeleider van de gast wordt er van je verwacht dat je in dit proces open en eerlijk bent, anders komt er geen samenwerking. Er zijn natuurlijk verschillende soorten problematiek.

Denk aan drugsverslaving bijvoorbeeld. Dat mag niet bij een gastgezin van De Rustplek thuis. Bij De Rustplek gaat het om hele gewone gezinnen, vaak ook met kinderen, en dan is het niet handig als er bijvoorbeeld pillen in huis slingeren.”

**“..Ook in je eigen buurt is veel hulp nodig..”**

### **Is dit werk af en toe niet heel frustrerend?**

“Nee, dat vind ik niet. Wat ik wel frustrerend vind is dat kerkelijke gemeenten de blik na corona meer intern lijken te hebben. Ze richten zich niet naar buiten maar willen eerst kijken hoeveel gemeenteleden ze zelf nog hebben. Alleen juist nu zijn er volop kansen met de toename van alle economische en geestelijke problematiek. En als er onderdak wordt gezocht voor Oekraïense vluchtelingen is dat zo geregeld. Op zich niks mis mee, maar zien we de nood in onze eigen omgeving nog? Durven we ook een Nederlander in huis te nemen? Ook in je eigen buurt is erg veel hulp nodig!”



*Jenne Minnema*

*Jeugdwerkadviseur*



# MOVIE MONITOR

Handen en voeten geven aan je geloof, William Mwizerwa weet dat te doen als Rwandese vluchteling in Amerika met zijn Legacy Mission Village in Nashville. In deze MovieMonitor de film *Beautifully Broken*, die te zien is op New Faith Network. Het is het waargebeurde verhaal over drie vaders en hun drie dochters die elkaar in al hun gebrokenheid weten te vinden.

Een Rwandese vader die met zijn familie moet vluchten vanwege de vreselijke burgeroorlog. Een andere Rwandese vader, die zijn dochter onder druk moet verlaten om mee te vechten met de Hutu rebellen. Een Amerikaanse vader, die zijn dochter uit het oog dreigt te verliezen, wanneer hij niet door heeft wat haar is overkomen. Waargebeurde verhalen op het scherm zijn meestal aansprekend, omdat het niet over superhelden gaat, maar over echte mensen zoals wij. Mensen die voor het leven beschadigd kunnen worden.

Om het begin van de film goed te begrijpen, moest ik teruglezen over de genocide in Rwanda. Ook die is verhuld in beeld gebracht. De jongeren in kerk zullen hier weinig tot niets over weten. Daarom is deze film goed om met hen te kijken. Het laat zien wat oorlog met families doet. Wat oorlog met vluchtelingen doet. De kerk geeft vluchteling William een plaats om tot rust te komen en gemeentelid Randy Hartley ondersteunt hem bij het over laten komen van zijn vrouw en dochter, die nog steeds in een vluchtelingenkamp in Kenya verblijven.

Omgekeerd geeft William Randy's dochter Andrea weer een plaats in het diaconale werk van de gemeente onder vluchtelingen. Dit laatste sluit aan bij 'missionair zijn' en 'Samen

jong'. Laat de jongeren deel uitmaken van een project van de gemeente. Vaak komt eerst 'beloning', ergens bij horen, en daarna 'believing', geloven. Dat zie je terug in de film.



Gebroken mensen in de gemeenschap van Jezus Christus opnemen en hen zo langzamerhand laten genezen van al het kwaad dat hen is aangedaan ... zelfs zo door Hem te laten genezen dat bijvoorbeeld William Mwizerwa zijn tante kan vergeven en indirect wellicht haar zoon, die verantwoordelijk waren voor de dood van Williams moeder. Andrea krijgt door al die volwassen navolgers van Jezus om haar heen weer vertrouwen terug in de mensen en door middel van de dochter van de Hutu rebel haalt God haar weer uit diepe kuil waarin anderen haar hadden gestort.

*Beautifully Broken* is duidelijk een verhaal waarvan je moet zeggen Gods wegen kunnen door alle gebrokenheid heen ondoorgrondelijk mooi zijn.

**Cijfer: 7**

Voor het waargebeurde verhaal, ga naar: <https://eu.tennessean.com/story/news/local/williamson/brentwood/2018/08/29/beautifully-broken-film-brentwood-producer/1107315002/>



**Ganpat Berrevoets**

*Jeugdwerker & filmkenner*



Peter (rechts) is missionair consulent voor de CGK en als missionair predikant verbonden aan De Poster. Marcel (links) is vanuit de Pniëlkerk verbonden aan de Poster en ook betrokken bij deputaten evangelisatie.



# DE POSTER

# VEENENDAAL

De Poster, de missionaire pioniersplek van de hervormde Vredeskerk en de christelijke gereformeerde Pniëlkerk probeert van betekenis te zijn in het Veenendaalse JES-gebied. Jeugdwerkadviseur Arjen Uil gaat in gesprek met Peter Visser en Marcel den Bleker over hun werk.

## Kunnen jullie iets vertellen over De Poster?

**Marcel:** “De Pniëlkerk is hier veertig jaar geleden begonnen met kinderwerk. Toen dit groeide hebben ze contact gezocht met de Vredeskerk. Het kinderwerk werd uitgebreid met laagdrempelige kerkdiensten. Ongeveer zeven jaar geleden stortte het gebouwtje bijna in. Toen hebben we besloten om het gebouw te vervangen en wilden we meer in de wijk gaan betekenen. Dat was de doorstart van De Poster.

Vanuit de moedergemeentes hebben wij vrijwilligers die zich inzetten voor huiswerkbegeleiding, taallessen, koffieochtenden, fietslessen en nailessen. We hebben ook afstemming met de gemeente Veenendaal: wat is er nodig in deze wijk.”

## Zijn er mooie dingen hier gebeurd die de waarde van de Poster kenbaar maken?

**Peter:** “In de loop van de jaren hebben we contact gekregen met veel adressen. Rond de feestdagen hebben we zo’n 200 tasjes uitgedeeld aan de betrokken relaties van de Poster. Veel van deze relaties zijn mensen met een migratieachtergrond en Arabisch sprekende mensen. Daar komen dan weer dingen achter weg die ons verlangen hebben.”

**Marcel:** “De mensen die hier wonen hebben veel verschillende nationaliteiten. Als blanke

hoogopgeleide Nederlander is het lastig om daarmee contact te leggen. Twee jaar geleden kwam de wens om een Arabischtalig iemand in dienst te hebben. Het liefste ook een vrouw, deze maakt toch makkelijker contact met vrouwen. Zo is Rhana een jaar geleden in beeld gekomen. Deze mag ook veel mooi werk doen samen met Peter en het pioniersteam.”

**Peter:** “Dit magazine gaat over de waarde ‘goede buur zijn’. Wat heeft dat met het evangelie te maken? Misschien is het wel aardig om dat wat meer uit te werken. We geloven als Poster en als bestuur dat het volgen van Christus te maken heeft met woord en met daad. Dus als we een lunch doen voor Arabischtalige mensen dan eten we de maaltijd met elkaar maar openen we ook de Bijbel. Ik houd daar een korte overweging bij en die wordt vertaald in het Arabisch. Theologisch past dat bij de gedachte van het koninkrijk. Als Jezus zijn optreden begint zegt hij dat het koninkrijk nabij is. Dat koninkrijk is taal voor Gods nieuwe wereld. Als kerk mogen wij hier tekenen van laten zien. Als we dienstbaar ...



**“..We geloven dat het volgen van Christus te maken heeft met woord en daad ..”**



zijn in deze wijk willen we iets zichtbaar maken van het koninkrijk.”

### Zijn er ook jongeren actief bij jullie?

**Marcel:** “Beperkt.”

**Peter:** “Ik zou het heel mooi vinden als catechisanten hier ervaring zouden opdoen: een soort stage. Dat ze hier ontdekken hoe je maatschappelijk van betekenis kan zijn als kerk. Ik zie dat nog weinig gebeuren. Ik weet niet precies op welke knoppen ik daarvoor moet drukken.”

### Is dat ook een oproep voor jeugdgroepen? Om op bezoek te komen bij plekken zoals jullie?

**Peter:** “Absoluut. Ik krijg verzoekjes uit Duitsland om te komen kijken hoe hier gepionierd wordt. Om te kijken hoe je met woorden en daden het evangelie van Christus deelt.”

**Marcel:** “Ik heb eens gehoord dat bij hoop voor noord in Amsterdam een jeugdvereniging uit een gevestigde kerk een week jeugdwerk heeft gedraaid in de zomervakantie. Dat is voor mij wel een voorbeeld van hoe kruisbestuiving kan plaatsvinden.”

**Peter:** “Mijn droom is dat we veel meer van elkaar leren als gevestigde kerken en pioniersplekken. Ik heb zelf de intuïtie dat deze manier van kerk zijn, met zijn rafels, gebrokenheid en rommeligheid in de toekomst de manier van kerk zijn zal zijn. Het is mijn droom dat gevestigde kerken en pioniersplekken zouden kunnen oefenen hoe de kerk van de toekomst er uit zou kunnen zien.”

### Als een gemeente aan de slag wil met het principe ‘een beste buur zijn’ wat voor tips zouden jullie vanuit jullie ervaring mee willen geven?

**Peter:** “Ik spreek nog wel eens gemeentes die zeggen: we wonen in een rijke buurt, hier kunnen we het evangelie niet brengen, dat kan alleen maar als je arme mensen of migranten hebt. De gedachte daarbij is dat wij alleen maar missionair kerk kunnen zijn als de ander financiële nood heeft. Maar als je kijkt wat er allemaal gaande is in onze samenleving: hoeveel moeite iedereen heeft met het onderhouden van relaties, hoeveel mensen heel veel op orde lijken te hebben maar toch diep gebukt gaan onder allerlei gevoelens van zinloosheid en ongeluk. Dan zou je je ook als kerk af kunnen vragen of je daar tekenen kan laten zien van het koninkrijk.”

**Marcel:** “Vanuit mijn rol binnen deputaten evangelisatie zie ik meerdere pioniersplekken. Wat mij opvalt is dat elke pioniersplek anders is. Je kunt op het platteland pionieren, je kunt in de stad pionieren. Je hoeft geen migrantenwijk te hebben.”

**Peter:** “Wat ik vaak als tip geef, doe iets met de nationale burendag. Het idee is simpel: zet koffie en drink dat met je burens. Heel veel kerken zijn naar mijn gedachten een beetje anoniem voor de buurt. De burendag kan een opening geven om eens te vragen: wij als kerk willen graag een goede buur zijn, help ons daar eens bij. Mijn ervaring is dat heel veel buurtbewoners dat mooi vinden. Dan worden ze je bondgenoot en helpen ze om na te denken hoe je van betekenis kan zijn in de wijk.”



**Arjen Uil**  
Jeugdwerkadviseur



samen  
jong

# CGJO PODCASTS!



## **Wil je kennismaken met de zes kernwaarden van Samen Jong?**

In drie inspirerende podcasts belichten we ze vanuit verschillende perspectieven.

- Met Sabine van der Heijden kijken we naar de kernwaarden vanuit algemeen perspectief.
- Met Jan Wolfsheimer bekijken we ze vanuit theologisch/Bijbels perspectief.
- Met Vincenza La Porta benaderen we ze vanuit de praktijkverhalen die zij heeft verzameld.



## **Benieuwd geworden?**

Surf naar: <https://cgjo.nl/samenjongpodcast>  
Of zoek naar CGJO\_jeugdwerk via Spotify / Anchor.



Anchor  
by Spotify



# “IEDER DIE ZICH DOOR GOD LAAT LEIDEN, KAN MISSIONAIR ZIJN.”

Dit keer niet, zoals gebruikelijk, een recensie van mijn kant, maar een stukje over mijn werk in Oost-Duitsland. Daar werk ik (Dominik de Bruijne) als missionair werker midden in een achterstandswijk van Schwerin. De CGJO heeft me daarover wat vragen gesteld, die ik hieronder beantwoord.

## Wat was je drijfveer om dit werk aan te pakken?

“Voor mijn studie theologie moest ik een gemeentestage doen ter voorbereiding op het predikantschap. Die stage wilde ik wel in het buitenland doen. Via de zendingsorganisatie ECM ben ik toen in Schwerin beland. Daar bevindt zich het Patchwork Center; een christelijk gemeenschapscentrum. Mijn stage daar beviel zo goed, dat ik er na de afronding van mijn studie ben blijven werken. Eén van de redenen dat ik voor Schwerin koos, was dat ik daar kinderwerk kon doen.”

## Wat heb je tijdens je stage geleerd?

“Om me te concentreren op het kinderwerk: ik heb geleerd hoe je op een leuke manier met kinderen kunt zingen. Dat doen we in het Patchwork Center altijd met bewegingen erbij. Ik heb geleerd dat je Bijbelverhalen voor kinderen aansprekend kunt maken door ze aan de hand van poppetjes na te spelen. Verder heb ik manieren geleerd om kinderen uit de buurt te trekken. Een grote trampoline werkt bijvoorbeeld goed. In het Patchwork Center hebben we er een in de tuin staan, en veel kinderen komen speciaal daarvoor naar ons toe.”

## Zijn kinderen overal hetzelfde of moet je nog extra's over hun cultuur leren?

“De kinderen uit mijn wijk zijn anders dan de kinderen die ik gewend was. Veel kinderen

hier zijn druk en ongedurig. Tijdens een Bijbelverhaal zijn ze snel afgeleid. Om ze erbij te houden moet je echt je best doen. Wat ik inmiddels geleerd heb, is dat de kinderen duidelijke regels nodig hebben, waaraan je als leiding consequent moet vasthouden. Wat me positief opvalt aan de kinderen, is dat ze heel vrij en open zijn. Ze maken snel contact met anderen. Ook wil een deel van de kinderen tijdens het gebed graag zelf hardop bidden. Dit alles heeft er vooral mee te maken dat ik in een achterstandswijk werk. In de binnenstad van Schwerin is een kerk waar ik soms zondagsschool geef, en daar zijn de kinderen veel rustiger.”

## Hoe doe je dat met het taalverschil?

“Gelukkig kon ik al redelijk goed Duits toen ik aan mijn stage begon. Over het algemeen kan ik de mensen wel verstaan, en mezelf ook verstaanbaar maken. Ik vind Duits echter nog steeds een lastige taal. Vooral als je kinderen moet aanspreken op hun gedrag, is het lastig als je de taal niet beheerst. Desondanks kun je voor kinderen ook van veel betekenis zijn als je de taal niet spreekt. Zo doet een ...



“..Wat me positief opvalt aan de kinderen, is dat ze heel vrij en open zijn ..”



Dominik de Bruijne is missionair werker midden in een achterstandswijk van Schwerin (Duitsland).

andere man bijvoorbeeld veel voor Oekraïense kinderen. Zij zijn dol op hem, terwijl hij hun taal helemaal niet spreekt.”

### Hoe weet je of God jou op die plek gezet heeft?

“Het was al langer een droom van mij om een tijd in Duitsland te wonen. Ik heb ervoor gebeden of God wilde dat ik naar Schwerin zou gaan, en had het idee dat ik dat moest doen. Vervolgens heb ik daar ervaren dat God mijn werk leidt en zegent. Als ik zie hoeveel ik hier voor kinderen mag betekenen die zelf geen (goede) vader hebben, dan weet ik dat ik op de juiste plek ben.”

### Kan iedereen missionair zijn?

“Tijdens mijn studie had ik weinig met zending. Ik dacht dat dat niets voor mij zou zijn. God dacht er echter anders over, en heeft me tot missionair werker gemaakt. Ieder die zich door God laat leiden, kan missionair zijn. God kan namelijk door elk mens heen werken, hoe zwak die persoon zich ook mag voelen. Misschien is zo iemand juist wel geschikt voor missionair werk, omdat diegene zich eerder van God afhankelijk zal voelen.”

### Kun je tips geven hoe hij/zij missionair kan zijn in de eigen omgeving?

“Als je missionair wilt zijn, is het belangrijk dat je niet alleen met christenen omgaat. Sluit je bijvoorbeeld aan bij een plaatselijke vereniging, en bouw daar contacten op. Vervolgens zou je de mensen daar eens kunnen uitnodigen om samen een alfacursus te bezoeken. Als je kleine kinderen hebt, kun je via hen ook andere kinderen bereiken. Je zou hun niet-christelijke vriendjes bijvoorbeeld uit kunnen nodigen om mee naar de zondagsschool te gaan. Of je kunt met je kinderen vaker naar dezelfde speeltuin gaan. Zo kun je andere kinderen uit de buurt leren kennen, en zou je hen kunnen uitnodigen voor kerkelijke activiteiten.”



*Dominik de Bruijne*  
*Missionair werker*





# JOURNAAL



## ***Even voorstellen!***

Graag stel ik me voor: Jorien Beunk, 31 jaar, woonachtig in Wierden en sinds kort werkzaam bij CGJO voor een paar uurtjes in de week. Mijn werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het meewerken aan verschillende projecten waaronder de 'Themamap jeugdzondag' en 'Met de Bijbel aan de slag'. Naast dat ik bij CGJO werk, ben ik ook werkzaam bij de HGJB, jeugdwerker in de Protestantse Gemeente Borne en studeer ik Theologie aan de TUA.

Ik ben dol op verhalen in allerlei vormen. Vind het heerlijk om ze te lezen, maar ook om ze zelf te schrijven. Ik houd van creatief bezig te zijn, te schilderen over mijn passies en wat mij bezighoudt. Ook mag ik graag sporten, vooral volleyballen en wielrennen.

Ik word enthousiast van het delen van Gods onvoorwaardelijke liefde met jong en oud op verschillende manieren en daarom zie ik dan ook uit naar een zegenrijke periode bij CGJO!

## COLOFON

'Jeugd' is het kwartaalmagazine van de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie. De CGJO ondersteunt het jeugdwerk in de Christelijke Gereformeerde Kerken op professionele wijze. Meer over onze visie en ons werk vind je op: [www.cgjo.nl](http://www.cgjo.nl). ISSN 2405-6995

**Hoofd & eindredactie:** Jenne Minnema.

**Redactie:** Arjen Uil en Marjan Rozema.

**Aan deze editie werkten mee:** Ganpat Berrevoets, Dominik de Bruijne, Anita Harink, Jorien Beunk & Jan Wolsheimer.

**Foto's:** CGJO, Freepik, Jenne Minnema, Samen Jong, Aron Bagel, Jutta Hermann, Dominik de Bruijne & Jorien Beunk.

**Ontwerp:** Tjalle Minnema - Grafische Vormgeving. Groningen.

**Druk:** B&K Repro-service B.V. Apeldoorn.

**Adres:** CGJO - Watermanstraat 35b, 7324 AJ in Apeldoorn

**T:** 055-3556257 - **E:** [jeugdbureau@cgjo.nl](mailto:jeugdbureau@cgjo.nl)

[www.cgjo.nl](http://www.cgjo.nl) - [facebook.com/CGJOnl](https://facebook.com/CGJOnl) - [instagram.com/cgjo\\_jeugdwerk](https://instagram.com/cgjo_jeugdwerk)



## PRAKTISCHE TIPS UIT DIT NUMMER:

ZOEK 1 OF 2 MENSEN DIE HART  
HEBBEN VOOR JONGEREN EN  
VRAAG HEN ZE OP TE ZOEKEN  
/ PAGINA 4-6

BIJBELSTUDIE MATERIAAL VOOR  
12+ & 16+ / PAGINA 9

WORD EEN PROCESBEGELEIDER  
/ PAGINA 10-11

ZORG VOOR KRUISBESTUIVING  
/ PAGINA 18

PODCASTS OVER SAMEN JONG  
/ PAGINA 19

GA NIET ALLEEN MET  
CHRISTENEN OM  
/ PAGINA 22

# Master Herbronning Gereformeerde Theologie

## 9 Redenen om deze master te gaan doen:

1. Rijke inhoud
2. Hedendaags
3. Gereformeerde identiteit
4. Verbinding met je huidige of beoogde beroep
5. Uniek
6. Laagdrempelig
7. Goede sfeer
8. Persoonlijke vorming
9. Colleges alleen op woensdag

Deeltijd **60EC**  
studie

Theologische Universiteit  Apeldoorn

Kijk voor meer informatie op [www.tua.nl](http://www.tua.nl)

# LUCEO

Vereniging van Kerkelijk Werkers

Als kerkelijk werkers hebben we een prachtig en ook solitair beroep. Het is daarom fijn om met collega's uit andere kerken op te kunnen trekken. Onze leden zijn vooral afkomstig uit de kleine gereformeerde kerken (GKv, NGK, CGK). Daarnaast zijn er ook kerkelijk werkers uit andere kerkverbanden bij ons aangesloten. Heb je minimaal een HBO diploma (theologie)? Weet je van harte welkom!

## Voordelen voor leden

- Ontmoeting met collega HBO theologen
- Landelijke bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering
- Deelname in een van de regionale intervisiegroepen
- Onderdeel van een vereniging die zich inzet voor profilering van de beroepsgroep

slechts  
**€50,-**  
p.j.

## LID WORDEN?

 [luceo-kw.nl](http://luceo-kw.nl)

 [secretariaat@luceo-kw.nl](mailto:secretariaat@luceo-kw.nl)

 <https://www.linkedin.com/company/luceo>

